

לכבוד
אלכס יעקבי
מנכ"ל רעות

שלום רב

מצד אחד חלפו כבר כמה וכמה חודשים מאז פטירתו של אבא
מצד שני עדיין מתעסקים בדברים שונים ולפנינו עוד הקמת המצבה לקראת יום השנה

בזמן השבעה באים והולכים אנשים רבים
שומעים סיפורים שונים
ויש לחץ גדול מאוד

אבל לכל אורך הזמן ישב באיזשהו מקום בעורף העניין המביא אותי לכתוב
וכפי שאמרו החכמים – מוטב מאוחר מאשר לעולם לא

ברצוני להודות לך ולכל צוות רעות ובית ברט מלמעלה ועד למטה לאחרון העובדים
על 20 השנים בהם שהה אבא במחיצתכם מאז נפטרה אמא והחליט לעבור לירושלים

אין לשער ואין לתאר כמה טוב היה לו בבית ברט הן מן הצד הפיזי והן מן הצד הרגשי-שכלי-תרבותי
הדיירים רובם ככולם אנשים שהתאימו לאופיו ולהלך חייו וזאת כמובן בזכות העבודה המסורה
של אנשי הצוות האמונים על קבלת דיירים חדשים לבית
אין לשער כמה חשובה התאמה כזו להרגשת הנוחות
כמו גם היחס החם של כל העובדים החל מהנהלת הבית, המתנדבים, עובדות הסייעוד
צוות המטבח וחדר האוכל (שדאגו לו כפי שדואגים בחיק המשפחה) עובדי האחזקה
והמזכירות – כולם ולא כדי לצאת ידי חובה – בעיני ראיתי – כולם כולם עשו מלאכתם נאמנה
ולעתים אף מעל ומעבר למצופה ולנדרש ובכך יצרו אווירה נעימה ונוחה ב-20 השנים
בהן זכה לגור בבית ברט

במפגשים מעת לעת כאשר אני מגיע לבית ברט אני פוגש חלק מן הצוות
אבל חשוב לי להעביר למעלה וחשוב גם שהדברים ירדו מלמעלה למטה
לחזק ידי העובדים לא רק במשכורת אלא גם במילה טובה

אני יודע שמעבר לתשלומים הקבועים נהג אבא גם לתרום לפחות בשני אופנים
א. תרומה כספית שנתית

ב. הדרכת המתנדבים – עריכת היכרות עם ירושלים שכה אהב והנעמת זמנם תוך הרחבת
ידיעותיהם על המקום אליו הגיעו דרך התנדבותם

כספית קצת קשה לי לעמוד בסטנדרטים הללו
אך בכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר וברצוני להציע לך
כידוע אני מורה דרך / מדריך טיולים
תרומה בצורת "יום הדרכה" בעברית ו/או באנגלית (בתיאום)
למי ולאן תיעד אותו אם תקנה את הרעיון לא חשוב לי
מתנדבים / בנות ש"ל / עובדים – אתה תחליט
צפון / דרום / מרכז
לשיקולך ולבחירתך

בברכה נאמנה
ובתודה גדולה על הכל

אריה
אריה

רכז לת ומסורת – לקנט הסטודנטים
האוניברסיטה העברית ירושלים